



De herdenkingsdienst van de jubilerende SKS in Grou.

Foto LC/Siep van Lingel

Gouden SKS herdenkt overleden skûtsjeschippers

GROU - In het dorp waar de bakermat ligt van het skûtsjesilen heeft gisteren de gouden Sintrale Skûtsjekommisje zijn doden herdacht. Dat gebeurde tijdens een sobere, stijlvolle dienst in de Sint Piter Tsjerke, waar het Grouster Mingd Koar en enkele solisten muzikale luister bijzetten aan deze bijeenkomst.

SKS-erevoorzitter Alex Brinkma hield een ingetogen rede. „Fan de 66 skippers dy 't op de

SKS-float syld hawwe, binne der no 31 ferstoarn. Nee, ik wol gjin nammen neame, hoe muoilik dat ek foar my is.” Brinkma schonk aandacht aan de geschiedenis van de jubilerende skûtsjeorganisatie en aan de jaren, die vooraf gingen aan de oprichting van de SKS in 1945.

Toen werd er ook gezeild, en met niet minder fanatisme als vandaag de dag. Maar een halve eeuw geleden kwam er dankzij de SKS een vast ritme in de wed-

strijden voor de skûtsjes, waarvan het aantal sterk slonk toen het zeil werd vervangen door de motor en de schepen werden verkocht. Toch is de SKS-vloot al lange tijd weer op z'n vaste sterkte met veertien schepen.

„It skûtsjesilen hat hjoeddedei in breed maatskiplik draachflak”, concludeerde de erevoorzitter. „Skûtsjesilen dogge jo net allinne dy pear wiken yn de simmer. Skûtsjesilen hat jo te pakken foar it hiele libben.”

Jan Boneschansker, oud-dominnee van Grou, haalde herinneringen op aan de 'silerij' in zijn woonplaats. Langs de kade lagen de veertien SKS-skûtsjes, opgepoetst en wel, sommige gepavoi-seerd en verlicht. De vloot trok veel bekijks.

Gisteravond werd tijdens een drukke en gezellige receptie in Oostergo de SKS lof toegewaaid door onder anderen de burgemeesters van de gemeenten, waar de organisatie zeilt. De

SKS kreeg van hen geld voor de aanschaf van wedstrijdboeien. Er was zang en muziek, respectievelijk van het Sint Nykster shantykoor De Headammers en van het Grouster Apollo.

Commissaris der koningin Loek Hermans kreeg uit handen van SKS-voorzitter Jack Cramer het eerste exemplaar van het SKS-handboek, dat ter gelegenheid van het jubileum is geschreven.

Meer hierover in Freed.